



# HOE REAGEER JE OP HAATSPRAAK?

"Alle moslims zijn terroristen", "Negers zijn dom", "Neem een pil, vuile homo".  
Misschien lees je dit wel ergens. Je weet misschien niet direct wat je eraan kunt doen.  
Maar het zomaar laten passeren, is geen optie! Hoe reageer je dan het best?

## DO'S

- **Laat weten dat je het er niet mee eens bent.**  
Toon dat er mensen zijn die dergelijke uitspraken niet zomaar dulden.
- **Toon solidariteit.** Laat slachtoffers die je kent weten dat je het grof en beledigend vindt.
- **Durf vragen waarom iemand zo iets zegt.**  
Zeker als je de persoon kent. Zijn er frustraties? Slechte ervaringen? Angst? Door vragen te stellen, moet die persoon nadenken over zijn boodschap.
- **Corrigeer foute informatie.** Niet dat je de haatzaaier zal overtuigen, maar meelezers misschien wel.
- **Durf verwijderen.** Te grof voor woorden? Haal het weg. Zeker op je eigen muur of pagina. Of rapporteer (op Facebook, fora, YouTube ...). Als ze niets weten, kunnen ze er niets aan doen.

## DONT'S

- **Niet liken, sharen of 'boze gezichtjes' geven.**  
Zo maak je de haatboodschap alleen maar populairder en beter zichtbaar.
- **Scheld niet terug.** Daarmee help je niemand verder.
- **Voer geen ellenlange discussie.** Dat interesseert de hater meestal niet. Hou het kort en krachtig.
- **Verlies de moed niet!** Hoe goed je ook je best doet, er zullen altijd wel haters zijn.